
Hur finner jag Gud?

Det är en fråga, som många undrar över. En bättre fråga kanske skulle vara: "Hur finner Gud mig?" Bibeln ger tydlig ledning och många råd, hur man finner Gud.

För Gud är ingenting viktigare, än att få möta dig och mig i sin nåd. Han visade sin kärlek till oss, när Han sände sin egen, ende son, för att söka efter dig och mig. För att kunna finna Gud, måste vi givetvis söka Honom på Hans villkor.

Jesus säger: "...*Ingen kommer till Fadern utom genom mig*" (Joh 14:6). Han, Jesus, är vägen till gemenskap med Gud. Alla människor har kommit bort från Gud, syndat mot Gud och saknar härligheten från Gud (Rom 3:23).

I Jesus har Gud försonat våra synder och öppnat en möjlighet för dig och mig, att komma och ha gemenskap med en levande och helig Gud. Jesus lovar, "... *och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut*" (Joh 6:37). Du kan komma till Jesus.

Hur kommer jag till Jesus?

"Hur?", frågar du. Genom att tro, det är så allting börjar! När Guds helige Ande drar dig till sig, så låt Honom uppenbara Jesus för dig.

Genom sitt ord (Bibeln) och sin helige Ande ger Gud tro in i ditt hjärta (Rom. 10:10).

Bibeln säger: "*Till den som tar emot Jesus i sitt liv... Ger Han kraft att bli ett Guds barn*" (Joh 1:12).

Det krävs mycket nåd och kraft, för att bli



förändrad och att bli född på nytt; dvs att bli Guds barn (Joh 3:3), men detta gör Jesus.

Han ger kraft att bli fri från syndens bojar och att bli född på nytt av Himlen. Detta är helt omöjligt för människan att göra själv.

Bibeln lovar: "*Om vi bekänner våra synder är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet*" (1.Joh 1:9).

"Han ger dig kraft att bli fri" Och "...och Jesu, Hans [Guds] Sons blod, renar oss från all synd" (1.Joh 1:7b).

Så underbart och så enkelt. Du berättar bara dina synder för Jesus och tror att Han sonade dem genom sin korsfästelse på Golgata, då förlåter Han och renar dig.

En ny skapelse!

En av Bibelns mest underbara verser är: "*Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit*" (2. Kor 5:17).

Det gamla livet försvinner och blir förlåtet i Jesus. Och ett nytt och rent liv tar vid. Det nya livet är Jesu eget liv.

Öppna ditt hjärta!

Om du idag hör Guds röst, så förhärda inte ditt hjärta. Stäng inte ditt hjärta för Hans nåd och kärlek. Jesus tvingar sig inte på någon, Han knackar endast på din "hjärtedörr", men nyckeln som öppnar dörren, har Du. Endast du kan bestämma om du tillåter Honom att komma in i ditt liv och i ditt hjärta.

Gud har skapat oss på denna jord för ett enda syfte: Att vi skulle söka Honom, "...*om de möjligen skulle kunna treva sig*

fram till Honom och finna Honom, fastän Han inte är långt borta från någon enda av oss" (Apg 17:27). Han är inte långt borta från dig.

Till gemenskapen med Gud finns bara en väg och den vägen är: JESUS KRISTUS.

Jag önskar och ber att också du, min vän, finner denna välsignade och rika gemenskap med Jesus.

Om du vill ta emot Jesus in i ditt hjärta och liv, du skulle kunna be så här:

Tack Gud att jag får ta emot denna gåva av bara nåd.
Jag vill ta emot Jesus in i mitt eget hjärta. Fräls mig Gud och förlåt mig alla mina synder. Gör mig till ett Guds barn.
Kom in i mitt hjärta Jesus och hjälp mig att lära känna Dig.
Tack att Du gör detta Gud. Tack Jesus att jag från och med denna stund tillhör Dig ! Amen !

Ära vare Gud för Hans stora nåd emot oss människor!

Vill du veta mera?

Utdelas av:



Hur finner jag Gud?